



Historische Kring West-Betuwe

Geachte leden,

Op **vrijdag 18 november** vindt het Verhaal van Gelderland Geschiedeniscafé plaats i.s.m. Erfgoed Gelderland. Wie wil kan zijn initiatief, publicatie, activiteit of evenement onder de aandacht brengen.

Graag **van tevoren aanmelden (lieftst vóór 12 november)** of je komt en of je op de zeepkist wilt stappen. Het is mogelijk om in de pauze een soepje te nuttigen (op eigen kosten). Geef door of je hier gebruik van wilt maken, zodat de kok tijdig verwittigd kan worden.

Boekhandel Bruna in Geldermalsen zal met een stand aanwezig zijn om het "Verhaal van Gelderland" boek te verkopen. Houd er rekening mee dat dit uitsluitend contant afgerekend kan worden.

We sluiten het jaar af met een lezing op **woensdagmiddag 14 december** "De ster van Bethlehem" door Niek de Kort. Na afloop van de lezing wordt rond 16.15 uur aan burgemeester Stoop het eerste exemplaar van het jubileumboek overhandigd. Daarna kunnen alle aanwezige leden hun boek in ontvangst nemen. Volgende nieuwsbrief lees je meer over deze middag.

Verhaal van Gelderland Geschiedenis-café in de Betuwe



Datum | 18 november 2022

Tijd | 17:00 uur – 19:00 uur

Locatie | MFC De Pluk,
Rijksstraatweg 64, 4191 SG Geldermalsen

Sprekers | René Arendsen, Dolly Verhoeven,
Joep Hendriks

Aanmelden | U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar het [secretariaat van de HKWB](#).

Op 18 november is het Verhaal van Gelderland Geschiedeniscafé te gast bij de Historische Kring West-Betuwe in Geldermalsen. Tijdens deze historische avond staat het volgende thema centraal: De Betuwe – arm of rijk?

Geschiedeniscafés in Gelderland

In 2022 en 2023 vinden op acht locaties in Gelderland de "Verhaal van Gelderlandcafés" plaats. Tijdens deze avonden kijken we naar de impact van de lokale en regionale geschiedenis op het brede verhaal van

Gelderland. We zoomen in op historische thema's die relevant zijn voor de betreffende regio en staan stil bij de publicatie van het boek Verhaal van Gelderland. Op 18 november is het geschiedeniscafé te gast bij Historische Kring West-Betuwe.

De Betuwe – arm of rijk?

Het thema van het geschiedeniscafé op 18 november: De Betuwe - arm of rijk? Na een inleiding over de net verschenen uitgave *Verhaal van Gelderland*, gaat hoofdredacteur en hoogleraar Gelderse Geschiedenis Dolly Verhoeven in op de vraag hoe het verhaal van de arme of rijke Betuwe past in het grotere verhaal van Gelderland. Joep Hendriks, een van de auteurs van het *Verhaal van Gelderland*, gaat dieper in op wat je op basis van archeologische vondsten en onderzoek kunt vertellen over de arme of rijke Betuwe. René Arendsen (bekend als een van de Ridders van Gelre bij Omroep Gelderland) praat de middag aan elkaar en gaat in gesprek met de sprekers.

Op de zeepkist

Aan het eind van het geschiedeniscafé worden vertegenwoordigers van historische verenigingen en andere aanwezigen uitgenodigd om 'op de zeepkist' te stappen en binnen één minuut hun historische publicatie, initiatief, samenwerking of evenement onder de aandacht te brengen.

Verhaal van Gelderland

De acht geschiedeniscafés zijn onderdeel van het veelomvattende project Verhaal van Gelderland, waarin musea, historische verenigingen en andere erfgoedorganisaties samen met Erfgoed Gelderland, Radboud Universiteit en Omroep Gelderland het Verhaal van Gelderland vertellen. Centraal in het project staat de vierdelige boekpublicatie Verhaal van Gelderland, een populairwetenschappelijk overzicht van de geschiedenis van Gelderland van prehistorie tot nu. Erfgoed Gelderland en Gelderse historische verenigingen willen historisch geïnteresseerden betrekken bij de publicatie door middel van de Verhaal van Gelderland Geschiedeniscafés.

Vacature secretaris

Nog steeds hebben we geen kandidaat gevonden om ons secretariaat te bemannen. Voelt u zich geroepen of kent u iemand die deze taak op zich zou willen nemen, neem dan z.s.m. contact met ons op en stuur [een mail](#).

Joden in het Rivierengebied 1400-1945

Op verzoek van het NUT- bestuur meld ik de volgende bijeenkomst die misschien ook interessant is voor leden van de HKWB. De leden hebben gratis toegang.

Datum: dinsdagavond 22 november 2022, 20.00 uur in "De Pluk",
Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

In de periode 1400-1945 was er in verschillende plaatsen in ons gebied sprake van levendige Joodse gemeenschappen. De presentatie voert ons vanuit Tiel met zijn Ringsynagoge naar de Joodse gemeenschappen in Culemborg, de enige plaats met een weer (weliswaar partieel) functionerende synagoge, Zaltbommel (waar nog wel het Mikwe bewaard is gebleven) via Leerdam naar de heel bijzondere en nog steeds als 'leerhuis' functionerende Dijksynagoge in Sliedrecht.

In deze en andere plaatsen zoals Beesd (met zijn privé begraafplaats van Van Straten), Buren, Druten en Herwijnen (met "meer Joodse slagers dan inwoners"), was sprake van een kleine en vaak hechte gemeenschap.

Over deze Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar de leden van de Historische Kring West-Betuwe en andere geïnteresseerden. Ontvangt u deze nieuwsbrief en bent u geen lid van de Historische Kring? Word dan lid via [onze website](#). U wordt dan geïnformeerd over de activiteiten en krijgt 3x per jaar ons tijdschrift met historische artikelen uit het gebied in de West Betuwe. Een lidmaatschap kost € 18,- per jaar.

Colofon

Samenstelling van deze nieuwsbrief: Karine van Drunen

Contact: [klik hier](#) (zowel voor aanleveren van ideeën/kopij als voor aanmelding/afmelding voor deze nieuwsbrief).

Volg de Historische King West-Betuwe ook op



Facebook



Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@hkwb.nl toe aan uw adresboek.